



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Online kerkdienst 6 juni

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Myrna Sauer-Vaanholt, Jupiterstraat 8.

Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.

Online kerkdienst 13 juni

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Twentse wensambulance (diaconie).
2. Kerk.

Orde van dienst Oude Kerk zondag 6 juni

Lector: Immy Hortensius
Organist: Albert van Eldik
Zang door: Martine van Oosten, Leydie Lucas
en Dinie Veening
Cameraman: Hans van Buuren
Koster: Antje Braaksma
Ouderling van dienst: Mia Ring
Collectant: Jolanda Broekate
Voorganger: ds. Gerco Veening

De klokken luiden (om 9.45 uur)

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken paaskaars
Intochtlied: psalm 8: 1 en 3
Bemoediging en groet
Kyriegebed
Psalm 149: 1 en 2
Gebed om de Geest
Lezing: Habakuk 2: 1-4
Psalm 130a: 1 en 3
Lezing: Johannes 3: 22-35
Lied 456b: 1, 2 en 4
Preek
Orgelspel
7 kaarsen
Gebeden
Slotlied: lied 747: 1, 2 en 8
Zegen met gesproken Amen
Orgelspel

Welkom op de gemeenteavond in (nog steeds) coronatijd

We hebben als kerkenraad besloten dat we een gemeenteavond willen houden en wel op 22 juni a.s. Dat is nog steeds in coronatijd maar het is gewoon hard nodig om elkaar weer te zien en te informeren.

Het gaat tijdens deze gemeenteavond onder andere over:

- De verbouwing van de Potkaamp
- Een meerjarethema, namelijk "Groene theologie"
- De ondersteuning van een hospice dat in Borne zal komen
- De uitbreiding van Team Jeugd met professionele ondersteuning

De avond zal op 22 juni zijn in de Oude kerk. Het begint om 19.30 uur (helaas zonder koffie). Er kunnen maximaal 50 personen in de kerk, dus is het nodig dat men zich opgeeft en zich houdt aan de coronamaatregelen. De gemeenteavond kan thuis live gevolgd worden zoals bij onze diensten, zij het dan dat het alleen live gevolgd kan worden en niet naderhand. We hopen dat het een goede avond mag worden en we zien er naar uit.

Namens de kerkenraad,
Ds. Gerco Veening

Gezocht: gezin dat graag op vakantie wil

De Werkgroep Uitstapjes heeft een leuk vakantiehuisje beschikbaar voor een gezin van 4 personen. Kent u een gezin met (jonge) kinderen dat daar deze zomer graag gebruik van zou willen maken? Laat het ons gauw weten. Het huis is beschikbaar voor mensen die om *financiële* redenen dit jaar niet op vakantie kunnen.

De eenvoudige vakantiebungalow staat op een groot recreatiepark in de buurt van Ommen. Het ligt midden in de bossen. Er zijn veel fiets- en wandelmogelijkheden en voor kinderen tot een jaar of 12 is er veel te doen op het park. Er is bijvoorbeeld een binnen- en een buitenzwembad en een animatieteam. Voor het gezin zijn er geen kosten verbonden aan deze vakantie. Het huisje is beschikbaar in de week van 9 tot 16 juli.

Ken je een gezin dat het financieel moeilijk heeft en dat we hier zeker een plezier mee zullen doen? Bel of mail ons!

E-mail: uitstapjes@pgborne.nl
Tel.: Jacqueline 06-34362686
Rita 06-40335202
Goos 06-44772265

Uit de gemeente

In afwachting van opname in een zorgcentrum dichterbij is mevr. J. H. Uittenbogaard-van der Wolf, Akelei 19, tijdelijk opgenomen in een zorgcentrum in Enschede.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag. Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

Geborgen

*Als je je thuis voelt bij God,
als je hem ook in het donker
weet te vinden,
dan sta je sterk,
dan hoef je niet bang te zijn.*

*Hij maakt je vrij als je vast zit.
Al wat rot is, houdt hij tegen.
Bij hem kun je schuilen
tegen onweer en ellende.*

*Of het nu nacht is of mist,
niemand valt jou aan in de rug,
niemand krijgt jou kapot,
niemand durft jou met zijn
pijn te verrassen.*

*Zelfs als iedereen om je heen
tegen de vlakte zou gaan,
blijf jij toch op de been,
want God houdt jou overeind.
Hij heeft sterke armen,
hij is een steun in de rug.
Doe je ogen maar open en kijk maar:
wie onecht is en ontrouw
die houdt het niet vol,
die gaat voor de bijl.*

*Doe je ogen maar open,
dan zul je God zien,
hij houdt de deur voor je open.
En hij zegt:
'Als je je vasthoudt aan mij,
dan zal ik je helpen.
Als je mij roept en vertrouwt,
dan zal ik er zijn.*

*Ik zal voor je zorgen
zolang als je leeft,
nee, nog langer,
want vrienden van mij
die gaan nooit verloren'.*

Psalm 91 in een vertaling van Paul Begheyn