



De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel".

Kerkdienst 18 juli (aanmelden verplicht)

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Pianist: Lex Griffioen.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. G. van der Endt, Zeelt 12.

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaconie).
2. Kerk.

Kerkdienst 25 juli (aanmelden verplicht)

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.

Orde van dienst voor zondag 18 juli

Koster: Antje Braaksma-Mellema
Pianist: Lex Griffioen
Lector: Tineke Nijhuis
Zanggroep: Ans van Buuren, Hans van Buuren, Klaske Kuipers
Voorganger: ds. Gerco Veening

Pianospel voor de dienst

Welkom en ontsteken paaskaars

Intochtslied: lied 1005: 1, 2 en 3 (Nederlandse tekst, zanggroep zingt de coupletten, allen zingen het refrain)

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Lied 301j (zanggroep)

Lied 303 (zanggroep zingt couplet 1, allen zingen 2 en 3)

Gebed om de Geest

Lezing: 2 Koningen 4: 38-44

Lied 841: 1, 2 en 4 (zanggroep zingt couplet 1, allen zingen 2 en 4)

Lezing: Johannes 5: 36b-47

Lied 362 (zanggroep zingt couplet 1, allen zingen 2 en 3)

Preek

Pianospel

7 kaarsen worden ontstoken, zanggroep zingt lied 367e na 2^e, 4^e en 7^e kaars

Gebeden, met Onze Vader (mag worden meegebeden)

Slotlied: lied 871 (door allen)

Zegen, met gesproken amen.

Uit de gemeente

Huwelijksjubileum

Van harte feliciteren wij Dick en Rika Buist-Eerkes, Struisgras 23, 7623 GB Borne, met hun vijftig jarig huwelijksjubileum op 22 juli.

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag.

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.

De zeepbel

*'t Leven is soms als een zeepbel,
voortgedreven door de wind.
Die zacht deinend op een briesje
veel te snel zijn einde vindt.
Kleurrijk spat hij uit elkander,
vliegen druppels in 't rond.
Die ontelbaar kleine druppels
vallen allen op de grond.*

*'t Leven is soms als een zeepbel
veel te kort duurt zijn bestaan.
Ja, zijn schoonheid is maar even
hij is zomaar weer vergaan.
Breekbaar, kwetsbaar deint de zeepbel
't is het windje dat hem draagt.
En daar geeft hij zich aan over
totdat hij verdwijnt, vervaagt.*

*'t Leven is soms als een zeepbel
en Gods adem is de wind.
Die ons stuurt en ons wil dragen
die voor ons de richting vindt.
En als wij als druppels spatten
als die zeepbel uit het sop.
Vallen wij niet op de aarde,
maar God vangt ze zelf steeds op.*

Hans Cieremans