

Stage “Snippers”

Op de startzondag 6 september 2015 ben ik begonnen aan mijn stage binnen de Protestantse Gemeente van Borne. De startdienst was voor u en voor mij een gezamenlijke start van al de kerkelijke activiteiten. Nu zijn we al weer bij juni en loopt mijn stage rond de zomervakantie ten einde. De afgelopen maanden zijn werkelijk omgevlogen! Ik deel mijn ervaringen hierover graag met u.

Tijdens de gemeente-avond van 9 maart jl., heb ik een typering gegeven van hoe ik de Protestantse Gemeente Borne heb ervaren.

B van Betrokkenheid bij elkaar.

O van Openheid naar mij en naar elkaar en de **O** van Onderweg.

R van Roerige perioden en **R**ichting zoeken naar de toekomst.

N van Nieuwe initiatieven zoals Meet en Match.

E van Enthousiasme.

Zondag 17 april jl. mocht ik aan de Ontmoetingsdienst meewerken. Thema van de dienst was “Snippers hemel”. Bezoekers mochten hun reactie op de Bijbeltekst uit Openbaring 7:9-15 kenbaar maken door een gekleurde papieren snipper te kiezen en op te plakken. Zo ontstond een prachtige veelkleurige wolk die de veelkleurigheid en eenheid van de Protestantse Gemeente Borne zo mooi laat zien.

In de afgelopen periode heb ik overal snippers van het reilen en zeilen van deze gemeente mogen mee maken. Ik heb bij tal van activiteiten binnengekeken, geluisterd en meegedaan. Zoals: diverse kerkdiensten, gespreksgroep, Pastorale Raad, Kerkenraadsvergaderingen. Ook werd ik hartelijk ontvangen door gemeenteleden bij Pastorale huisbezoeken die ik heb afgelegd.

In een gespreksgroep heb ik een avond geleid over het thema “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder” naar een gelijknamige titel van een bekend lied van Ramses Shaffy. Het lied van Ramses hebben we in combinatie met de tekst uit Prediker 3; “Alles heeft zijn tijd” gelezen en besproken.

De woorden in de titel gaven veel herkenning bij leden van de gespreksgroep, zowel in het dagelijkse leven met werk, gezin en zorgen, als ook dat de woorden in de titel van toepassing waren met betrekking tot het persoonlijke geloofsleven. Deze zeven woorden, het zou een samenvatting kunnen zijn van een levende geloofsgemeenschap zoals Borne is. Hieronder wil ik aan de hand van deze woorden enkele ervaringen die ik heb opgedaan met u delen.

Er is een tijd om te..... zingen. Zing een nieuw lied voor de Heer.

Het Protestants Kerkkoor en de Stephanus Cantorij heb ik mogen beluisteren. En zo zijn er nog meer koren actief. Ook in de erediensten wordt er van harte gezongen uit het nieuwe liedboek.

Samen geloven is ook wel eens samen zoeken naar een gezamenlijke weg in alle veelkleurige verscheidenheid die Borne rijk is. Maar altijd in verbondenheid met elkaar en vanuit gezamenlijk geloof in die Ene. Ik was me ervan bewust dat ik mijn stage liep in een gemeente die zoekend onderweg is. En waar ik, ondanks die soms moeilijke zoektocht, in alle openheid mocht meekijken en leerervaringen mocht opdoen.

Huilen van verdriet, pijn of van vreugde die mensen meemaken. De kerkgemeente deelt het allemaal. Ik heb een proces van afscheid nemen van het leven en afscheid nemen van een overleden gemeentelid mogen meebelevén. Ook het vieren van doop en belijdenis. Dankbare en bijzondere ervaringen.

Bidden tot Onze Vader, thuis, in de kerk, in gespreksgroepen. Bidden voor elkaar en met elkaar. Ieder op zijn of haar eigen wijze.

Ondanks soms moeilijke situaties, wordt er veel gelachen met elkaar. In gespreksgroepen, in de kerkenraad en in een eredienst. Borne bezit een schat aan humor!

Borne is een gemeente die werkt aan haar toekomst, zich ontplooit en nieuwe ideeën bedenkt, zoals het Meet en Match project en andere vormen van catechese voor de kinderen. Binnen de Pastorale Raad heb ik mogen meedenken over pastorale situaties. Ook heb ik presentaties gegeven en discussies geleid over doelgroepenpastoraat.

De werkjes van de kinderen in de kindernevendienst, de liturgische bloemschikkingen, de veelkleurige snipperwolk die in de dienst van 17 april ontstond. Zomaar een paar prachtige werken die ik voorbij heb zien komen en waar ik met bewondering naar heb gekeken. En er valt nog veel meer te bewonderen. Deze gekleurde Snipperwolk zal mij als een veelkleurig beeld van de Protestantse Gemeente Borne bij blijven.

Tot slot zou ik aan deze **zeven** woorden het woord **ZEGEN** willen toevoegen. Ik heb het als een zegen ervaren om in uw midden stage te lopen en zo diverse stukjes "snippers" te mogen ervaren die Borne rijk is. Stukjes snippers van een veelkleurige en levende gemeente van Christus. Mijn stage zit er bijna op. Met plezier kijk ik terug. Met een woord van dank voor alle mensen die ik heb mogen ontmoeten en in alle openheid heb gesproken. Ik wil afsluiten met de zegen die ik aan het einde van de dienst op 17 april jl. heb uitgedeeld. Ik hoop dat deze zegen u en de Protestantse Gemeente Borne tot zegen mag zijn!

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in onze verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.

Ik wens de Protestantse Gemeente Borne een tijd van zegen waarin er samen gezongen, gehuild, gebeden, gelachen, gewerkt en bewonderd wordt tot eer van God en elkaar. Als een veelkleurige en open gemeente die samen Onderweg is naar de Toekomst.
Tot ziens!

Marije Kooistra