

# Oude kerk, 10 januari 2021

ds. G.J.A. Veening

~~Gelezen: Jesaja 55:1-11 en Marcus 1:1-11~~

---

## 5 Titel: Geroepen

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.

Uitdagende woorden, die van de profeet Jesaja. Uitdagende woorden: kom, koop voedsel zonder geld. Uitdagende woorden, ook in zijn tijd, waarschijnlijk aan het einde van de ballingschap. Die tijd werd geld steeds belangrijker, met alle voordelen en alle nadelen van dien. Voedsel kopen zonder geld of zonder ruilmiddel, het was niet mogelijk. En toch noemt hij dit, naast andere zaken.

10 Jesaja wil vooral zeggen dat je je tijd en energie, je geld en je arbeid vooral moet besteden aan dat wat er toe doet, aan dat wat belangrijk is. En belangrijk is dat men luistert naar de woorden van God en daarmee verbonden wordt in een eeuwigdurend verbond met God. Een verbond dat God sluit met zijn volk.

15 Uitdagende woorden: besteed je energie vooral aan dat wat er toe doet. Ik denk dat zo'n oproep in alle tijden goed is. Besteed je energie vooral aan dat wat er toe doet. En zijn dat dan de woorden van God? Zijn die woorden ook in onze tijd dat wat er toe doet? Ja, dat zijn ze, zeg ik nu wat directief en beslist. Ja, die woorden van God zijn ook in onze tijd de dingen die er toe doen.

20 Want de woorden van God zijn, zoals de profeet Jesaja zegt, als regen of sneeuw die neerdaalt uit de hemel en de aarde bevochtigd zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. De woorden van God zijn niet vruchteloos, maar dragen vrucht. De woorden van God, Gods woord, ze geven leven, ze stichten vrede, ze brengen gerechtigheid. En alle woorden die aan God worden toegeschreven, die oorlog brengen, oproepen tot geweld, oproepen tot ongein, die woorden zijn niet Gods woord. Als mens moet je dus blijven opletten en blijven vertalen.

25 Als mens, ja, jij als mens, ik als mens, wij doen er toe. Wij worden geroepen, geroepen zoals wij zijn. Wij worden geroepen zoals wij kunnen worden. Wij worden geroepen om de dingen te doen die er toe doen, wij worden geroepen om vrede te stichten, recht te doen en zoveel meer. Omdat wij dat, in Gods ogen, kunnen. Er komt bij de profeet Jesaja een prachtig visioen van zijn volk dat leeft in vrijheid. Nu nog in ballingschap, in onvrijheid, maar de vrijheid lonkt. Het zal hen worden gegeven in Gods naam door een machthebber, die hen de vrijheid geeft. Het zal hen worden gegeven in Gods naam door een mens dus. De vrede en het recht dalen niet neer uit de hemel als manna in de woestijn, de vrede en het recht ontstaat in Gods naam door het werk van mensen. Misschien niet alleen door mensen, maar de mens, wij dus, wij staan niet werkeloos aan de kant. Daarom zegt Jesaja dat je voedsel zonder geld kunt kopen, omdat je dat dus blijkbaar kunt. Omdat geld niet die macht hoeft te hebben die het heeft, omdat geld niet de afgod hoeft te zijn die het is, omdat geld een middel kan zijn en zal zijn om vrede te stichten en recht te doen. De woorden van Jesaja plaatsen één en ander in een mooi perspectief. Er kan heel veel, er kan heel veel komen als genadegaven uit Gods hand, maar wel als gaven om te ontvangen en er mee te werken. Er kan heel veel, daar toe worden wij geroepen.

45 Ik heb het gevoel dat ook Jesus geroepen wordt. In het begin van het evangelie naar Marcus gebeurt direct al veel. De evangelist Marcus schrijft met hoog tempo. Het is waarschijnlijk ook het oudste evangelie. Hij vertelt niets over geboorteverhalen, geen engelen, geen herders, geen magiërs uit het oosten of westen, nee, heel direct, de

50 doop van Jesus in de Jordaan. De doop van Jesus in de Jordaan door Johannes de  
Doper en dan de stem die klinkt: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde. In  
jou vind ik vreugde, in jou vind ik welbehagen. Datzelfde woord "welbehagen" klinkt  
ook in de engelenzang in het kerstverhaal van Lucas. Jesus wordt geroepen, naar  
mijn idee, in dit verhaal, in deze beschrijving van Marcus. Hij, de mens Jesus, wordt  
55 hier geroepen als zoon, als zoon van God. Was hij dat eerder ook al, dus voor deze  
doop? Die vraag beantwoordt Marcus niet. Hij plaatst dit als begin van het evangelie.  
Maar Jesus wordt hoe dan ook geroepen, geroepen door een stem, een stem uit de  
hemel. Geroepen om zoon te zijn, kind van God. En Johannes staat er bij, kijkt er  
naar, maar staat niet werkeloos aan de kant. Johannes is degene die een  
wegbereider genoemd wordt, een bode, een boodschapper die aankondigt. Maak  
60 recht de paden, maak de weg van de Heer gereed. Woorden uit de profeet Jesaja,  
diezelfde Jesaja weer. Maak de weg van de Heer gereed. En de woorden van Jesaja  
en de woorden die Johannes de Doper spreekt, die woorden maken de weg vrij voor  
de stem uit de hemel. De roeping van Jesus is een roeping uit de hemel, en wordt  
omgeven door wat mensen in Gods naam zeggen en daarmee in Gods naam doen.  
65 En dat is in lijn met vrede en recht, met het stichten van vrede en recht doen. Dat is  
in lijn met heelheid, met bevrijding, zoals het evangelie van Marcus verderop laat  
zien. Wel een weg met vallen en opstaan, als een weg door de tijd.  
Jesus wordt geroepen om zoon te zijn, kind van God. Mensen worden geroepen om  
kind van God te zijn. Misschien anders dan Jesus, niet iedereen hoort een stem uit  
70 de hemel en ziet de hemel openscheuren, maar op een andere manier kind van God.  
En veel meer nog, mensen worden geroepen om wegen voor te bereiden voor vrede  
en recht, voor het heil in deze wereld, voor bevrijding. De doop van Jesus is als het  
ware een oproep voor mensen van alle tijden, een oproep voor ons dus ook.  
Wij worden geroepen. En hoe is dat dan?  
75 Hoe werkt die roeping dan? Hoe hoor je die stem als je al een stem hoort? Ja,  
waarom doe je dingen, als er een appèl op je wordt gedaan? Waarom geef je geld  
aan een goed doel? Je verdient er niets mee, integendeel...je banksaldo wordt wat  
lager. Waarom wordt je ambtsdrager in een kerk, waarom blijf je ambtsdrager? Het  
kost je tijd, het kost je energie. Waarom doet een mens vrijwilligerswerk, dat vaak  
80 heel belangrijk is. Werk binnen de kerk, ook de lopers voor de actie kerkbalans in  
een koude tijd van het jaar. Werk buiten de kerk, voedselbank, rijden met een  
busje.....waarom doen mensen dat? Waarom helpen mensen elkaar, ook als het  
éénrichtingsverkeer is, in ieder geval voorlopig? Dan is er geroepen, dan is er een  
stem gehoord. Anders misschien dan hier in het evangelie staat, niet letterlijk, maar  
85 wel in beeldspraak. Dan is er een stem gehoord, die jou, die mij bevestigt als de  
mens die je bent en die je kunt worden.  
En zo worden wij uitgedaagd, geroepen. Dat is het begin van het evangelie, van de  
goede boodschap. Dat is het begin, dat in elke tijd opnieuw een begin heeft.  
Hoor....een stem klinkt, een stem van hoop ook. Een stem van vertrouwen ook,  
90 vertrouwen in jou, in jouw mogelijkheden. Je hoeft niet meer te doen dan je kunt,  
nee, jouw vrede klinkt door in die stem, jouw gerechtigheid. Hoor, een stem klinkt,  
een stem van liefde, die appelleert op jouw liefde. Hoor, een stem klinkt, uitdagend  
als het begin van het evangelie. En jij, jij hoort die stem. Amen.