

# Oude kerk, zondag 17 januari 2021

ds. G.J.A. Veening

~~Gelezen: Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-11~~

---

## 5 Titel: de bruiloft van de diakenen

Gemeente van onze Heer Jesus Christus,

In deze tijd worden bruiloften niet uitbundig gevierd. In ieder geval niet fysiek en we weten allemaal waarom. Ik heb begrepen dat in de tijd van Jesus en in zijn cultuur bruiloften juist wel uitbundig gevierd werden. Zeven dagen lang was het een komen en gaan van gasten, een volle week werd er dus gevierd. En in het gedeelte uit Johannes gaat het over een bruiloft, in het gedeelte uit Jesaja komt ook een bruiloft voor. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen en zoals een bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal God zich over jou verheugen. Bruiloften dus, zowel letterlijk als symbolisch. Want de bruiloft staat ook symbool voor het verbond. De bruiloft staat ook symbool voor het verbond tussen God en mensen, de bruiloft kan ook symbool staan voor de verbinding tussen mensen meer dan twee en ook niet alleen maar vrouw en man. Veel ruimer dus en in het gedeelte uit Jesaja staat het ook gewoon in de tekst dat het huwelijk verwijst naar het verbond tussen God en mens. God zal zich verheugen over jou, over ons, over mensen dus.

20 Zeven dagen lang een komen en gaan van gasten in de tijd van Jesus. Ik heb begrepen dat het min of meer verplicht was om bij de bruiloft te drinken en zelfs dronken te worden. Waarbij de uitspraak "lechajim" mag klinken. "Op het leven", in onze taal verbasterd tot "daar ga je". En dan niet één glas dus, maar meer. Bij de bruiloft dus geen dry January, nee, dan niet. En dan is het ook voor te stellen dat er op een moment een tekort aan wijn komt. Dus dan wordt het een dry January, alleen ongewild.

Dat is een praktisch probleem, maar meer dan dat. De bruiloft valt in het water en dat lijkt dan symbool te zijn voor dat verbond dat als het ware in het water valt. Het verbond tussen God en mens en tussen mensen. Ook de verbinding tussen mensen en is dat in onze tijd ook zo? Die verbinding tussen mensen bedoel ik dan. Leven wij in een tijd waarin verbonden op springen staan? Ik weet niet wat er gebeuren zal in de Verenigde Staten, maar het lijkt er op dit moment niet echt op dat het een land in eenheid is. In ons land zijn er ook spanningen. In de politiek, en op meer terreinen. Ik hoor van korte lontjes, ik voel irritaties, een crisis die om te beginnen lang duurt en een grote impact heeft op het leven van mensen. In gezinnen daardoor grote spanningen. Meer huiselijk geweld, zo is wel duidelijk. Er is onvrede over de vraag wie er voorrang heeft bij vaccinatie, zoveel hoofden, zoveel zinnen. En staat daarmee de verbinding tussen mensen en groepen op het spel? Ik hoop van niet natuurlijk, maar ik merk wel dat mensen moe worden, moe van deze tijd en moe van elkaar. De wijn raakt op, een dry January ongewild. En misschien dat het ook nog wel een dry February wordt. De wijn raakt op, meer dan alleen een praktisch probleem. In het verhaal over die bruiloft te Kana gebeurt er dan iets bijzonders. Water wordt wijn. Honderden liters water overigens. Het is het eerste wonder teken dat Jesus heeft gedaan, zo vertelt ons de evangelist. Ja, Jesus doet dat, maar hij is niet de enige die wat doet. Jesus is aanwezig op de bruiloft, zijn leerlingen ook, en ook zijn moeder. En zij spreekt hem aan en zegt dat de wijn op is. Jesus reageert daar wat korzelig op, maar zijn moeder laat zich niet uit het veld slaan. Zij vermaant de

50 bedienden dat ze moeten doen wat hij zegt. Jesus wordt als het ware geroepen in dit verhaal door zijn moeder, zijn moeder roept de bedienden. Deze moeder vervult een rol in dit verhaal, en de bedienden ook. Zij vullen de vaten met water, zonder discussie. Zij vullen de vaten met water, zonder debat, zonder vragen, zonder...Ja, maar. Zij vullen de vaten en alleen zo kan water wijn worden. En deze bedienden zijn in de Griekse tekst "diakenen". Daarom is deze bruiloft ook een bruiloft van diakenen.

55 En dit wonderteken van water dat wijn wordt heeft een diaconaal element. Als de verbinding tussen mensen op het spel staat, dan kan die verbinding weer worden hersteld, zo leert ons dit verhaal, en dan is dat ook diaconaal. Andersom gezegd: het diaconaat is een mogelijkheid om de verbinding tussen mensen te herstellen of te versterken. In de dienst van barmhartigheid wordt het gezicht van God zichtbaar. Natuurlijk ook op andere manieren, zeker ook in het diaconaat.

60 Omdat het diaconaat een vorm is van vrede stichten, een vorm is van recht doen. Hulp geven en hulp ontvangen is een manier om de balans in evenwicht te krijgen. De balans tussen mensen, en op deze manier wordt een kloof verkleind of zelfs gedicht. En dat mag je gerechtigheid noemen. Gerechtigheid die door daden en door woorden ontstaat. Ook het spreken kan gerechtigheid geven.

65 Trouwens, die gerechtigheid wordt ook genoemd door Jesaja, ook bij hem is er een verbinding tussen een symbolische bruiloft en gerechtigheid. En zelfs een verbinding met redding. De verbinding tussen mensen is een onderdeel van het verbond tussen God en mens, de gerechtigheid is een onderdeel van dat verbond en aan het diaconaat is het gegeven om die gerechtigheid vorm te geven. Waarbij diaconaat niet alleen is voorbehouden aan diakenen zoals wij die kennen in onze kerkenraad. Nee, u raadt het al, diaconaat is veel ruimer nog. Wij kerkmensen, wij kunnen allemaal diaken zijn.

70 Niet dat we iedere maand met zijn allen moeten gaan vergaderen, nee, liever ook niet en al helemaal niet met Zoom. Maar anders, iedere hulp die ontvangen en gegeven wordt is diaconaat. Elke keer als er een kloof wordt verkleind of gedicht, dan is dat diaconaat. Binnen de kerk en zeker ook daarbuiten.

75 Iedere keer als er steun is voor mensen of voor bedrijven, dan is dat, als het goed is, diaconaat. Ook als het volstrekt niets met kerk of religie te maken heeft. Hoewel je je wel af kunt vragen of hulp die gegeven wordt niet altijd met geloof te maken heeft. Iedere keer als er steun is voor mensen, dan is dat een vorm van diaconaat en is er verbinding tussen mensen. Ook als die steun is door wetgeving, door het maken van excuses, door het nemen van beslissingen en wat al niet meer. Een steun die niet beperkt wordt door grenzen, gerechtigheid kent geen grenzen.

80 Als de wijn op raakt, zijn er nog veel mogelijkheden om er voor te zorgen dat de bruiloft niet in het water valt. Dat verbond van God met mensen, dat blijft voor altijd. De boog in de wolken, lang niet altijd te zien, is daarvan het teken ook als wij die boog niet zien. De verbinding tussen mensen kan op spanning staan, maar ook dan zijn er mogelijkheden om te zien en om te doen.

85 Een bruiloft van diakenen is het feest van de gerechtigheid. Met mensen die dronken zijn van de feestvreugde en helder van geest. Met mensen die helder van geest en vol van geest zijn, elkaar recht in de ogen zien en zien wat is, elkaar verstaan, elkaar horen en begrijpen. Een bruiloft van diakenen, met de watervaten gevuld tot aan de rand, de beste wijn voor het laatst bewaard, vrede en recht die hand in hand dansen tot de morgen, nee, zeven dagen en nachten lang zonder moe te worden.

90 Op die bruiloft van diakenen zijn ook veel mensen aanwezig, iedereen wil er ook wel zijn. Om het leven te vieren, om het verbond tussen God en mensen te vieren, in een liturgie zonder beperkingen, om samen te zijn in de naam van die Ene. Die Ene werd

100 voluit zichtbaar door Jesus, met zijn wondertekens en met mensen. Die Ene wordt  
zichtbaar door ons. Amen