

# Oude kerk, Biddag voor gewas en arbeid, 10 maart 2021

ds. G.J.A. Veening

5 ~~Gelezen: Prediker 3:1-13 en Marcus 4:1-9~~

---

Titel: Aan het werk.

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.

Een jaar geleden, dus op de tweede woensdagavond in Maart, de vorige biddag dus, was het de laatste keer dat we een min of meer gewone kerkdienst hadden. Min of  
10 meer, want het was niet in deze kerk, het was in de Potkaamp. De muurschilderingen werden gerenoveerd en er waren andere werkzaamheden in deze kerk en dus kerkten we in de Potkaamp, gezellig dicht op elkaar met samenzang en wat al niet meer. Helaas zijn er die avond in andere kerken mensen besmet geraakt, bij ons gelukkig niet voor zover ik weet. En dat is dan meer geluk dan wijsheid geweest.  
15 Na die dienst brak er een andere tijd aan, verschillende tijden overigens, tijden waarin veel niet kon en soms wel weer wat meer. Tijden die niet zo heel veel invloed hadden op het gewas, op dat wat groeit, maar veel meer op ons werk, onze arbeid. Ons werk, onze arbeid, al dan niet betaald, is voor velen sterk veranderd.. Er is zelfs heel wat vrijwilligerswerk stil gevallen, er is in de cultuursector veel stil gevallen, het  
20 begrip “thuiswerk” is veranderd. Overigens zijn er ook veranderingen in onze taal geweest. De lockdown is een Nederlands woord geworden en ik las laatst ergens dat iemand het woord “verknipt” weer in de oorspronkelijke betekenis gebruikte. En vandaag, vanavond, dus weer biddag voor gewas en arbeid. In deze tijd, in deze onzekere tijd. In het bijbelboek Prediker, in het derde hoofdstuk, worden 28  
25 verschillende tijden genoemd, 28 verschillende tijden die een groot deel van het menselijk leven vormen en het getal 28 is het aantal dagen van de maancyclus. De joodse kalender is een maankalender, dus is het getal 28 belangrijk in de tijd. Verschillende tijden dus met de verzuchting dat de mens het werk van God niet van begin tot eind kan doorgronden. We hebben begrip van tijd, inzicht in tijd, we hebben  
30 geen inzicht in alles. Nu, dat is inmiddels wel duidelijk geworden. We hebben niet het vermogen om het werk van God helemaal te doorgronden, we hebben ook niet het vermogen om ziekteverloop te voorspellen. En die twee vallen niet samen, voor alle duidelijkheid.  
We lopen als het ware door de mist. En dat is volgens mij van alle tijden. Wij kunnen  
35 wel denken dat ons leven maakbaar is en onze samenleving maakbaar is, maar dat valt nog te bezien, in ieder geval in deze tijd. Misschien is de maakbaarheid wel mogelijk in andere tijden, en dat zullen we dan wel zien. Maar een zekere mate van onvoorspelbaarheid is nu eenmaal met ons leven verbonden.  
En waar kunnen we dan voor bidden op deze avond. Ik denk, net als andere jaren, voor gewas en arbeid. Het heeft een andere kleur dan andere jaren, omdat we nog  
40 sterker weten dat we niet alles weten. Ons inzicht in de tijd is hetzelfde gebleven, uren dagen maanden jaren vliegen als een schaduw heen, de maancyclus is niet veranderd en ons zonnejaar duurt nog steeds 365 dagen en bijna 6 uur. Onze tijd is als tijdsduur hetzelfde ook al gaan de jaren steeds sneller voor je gevoel naarmate je  
45 ouder wordt. Onze arbeid, dat wat we doen, dat is het afgelopen jaar voor velen veranderd en zal wel verder evolueren, maar in de kern is het hetzelfde. Gewas is nodig, de groei van gewas is nodig voor de mens en voor al wat leeft. Eten en drinken blijven hetzelfde al kan het menu veranderen door de tijd heen. En het

50 stichten van vrede en het najagen van gerechtigheid, het kan een andere vorm  
krijgen in de kern blijft het hetzelfde. Het omzien naar elkaar, de medemenselijkheid,  
de vorm is anders geworden, al dan niet tijdelijk, in de kern blijft het hetzelfde.  
De zaaier gaat uit om te zaaien, om het zaad te zaaien al dan niet onhandig. De  
zaaier gaat uit om te zaaien, om woorden te zaaien, woorden van leven, woorden  
van troost. In elke tijd, in elke tijd anders maar in de kern hetzelfde. De zaaier gaat uit  
55 om te zaaien en mag genieten van het goede dat gegeven is en gegeven wordt. De  
zaaier dat ben jij ook, dat ben ik. En wie geniet van het goede dat gegeven wordt die  
doet de wil van God.  
En daar mag je om bidden.  
Amen.