

PG Borne 10-07-2022 Lezingen Gen. 1:1, 26-30 en Matt 25: 14-30  
Zijn wij niet zelf een beetje boer vanuit Bijbels perspectief?

Lieve mensen van God,

Trekkers domineren deze weken het nieuws. Snelwegen en distributie centra geblokkeerd. crisis. Zorgen om het bestaan en toekomst van mensen en natuur.

De actualiteit is niet alleen op je beeldscherm te vinden. We hebben er links of rechtsom een binding mee. Raakt het jou? Als familie of burens van boeren, ook in het buitengebied van Borne of indirect als consument. "Niet iedereen is boer, maar we eten wel", luidt de slogan. Je hebt je ertoe te verhouden.

We zien beelden van geknoopte boerenzakdoeken als een symbool voor steun aan boeren acties. Nederlandse vlaggen die ondersteboven hangen. "Blauw wit rood, boeren zijn in nood"

De protesten. Het debat verruwd en geweld niet geschuwd. Het zet mensen in een oogwenk tegenover elkaar. En het lijkt alsof je moet kiezen voor wie je bent: boer of de natuur.

De Bijbel stelt onze actualiteit in een heel ander perspectief. God schiep hemel en aarde en al wat erop leeft. Ook wij, de mens schiep Hij. Alles met zorg, liefde en aandacht gemaakt. God schiep de mens Adam uit aarde (Hebreeuws Adama) de mens staat dus in verbinding met de aarde, waaruit hij is geschapen. Met de opdracht om de aarde en al wat er op leeft en groeit te behoeden, te bewerken en te bewaren. (gen 1:26)

Ps 8 bezingt de bijzondere opdracht en plaats van de mens  
*God heeft de mens een ereplaats gegeven bijna aan God gelijk zo mag hij leven  
Mensen zijn, Heer, uw afgezanten  
U legt uw werk in mensenhanden  
De schapen op de dijk, de koeien in de wei  
alles wat leeft in de natuur erbij:  
luchten vol vogels en zeeën vol vis  
al wat zijn weg door oceanen kiest*

Die opdracht: Breng alles onder je gezag en Heers over vissen in de zee, vogels in de lucht en dieren op het land.

In ps 72 wordt het woord heersen ook gebruikt. Een vorm waarin beheren en zorgdragen centraal staan. Heersen wil dus niet zeggen niet meedogenloos regeren, maar op een verantwoorde manier leiden als plaatsvervanger van God. In die zin is de mens geroepen om als boer te zijn. En mee te werken de aarde tot bloei te brengen en te genieten van de vruchten die dat oplevert.

In de gelijkenis van de talenten komen we dezelfde Eigenaar tegen, die talenten in handen van zijn arbeiders legt.

Talent dat in die tijd 10maal het jaarloon was. De Bijbel in Gewone taal heeft het niet over talenten, maar over een miljoen. Heel kostbaar dus wat er werd uitgedeeld en toevertrouwd aan die arbeiders.

God deelt het waardevolste met ons: Zijn schepping. En God gaf daarbij ook nog zijn zegen. Zegen wil zeggen: iemand iets goeds het goede toewensen. God wenst mensen een goed bestaan op Zijn mooie schepping toe. En dat wij er op een goede manier zorg voor dragen.

De vraag uit de lezingen van vanmorgen is: Wat doe je met zo iets waardevols wat je toevertrouwd wordt?

Als we vandaag de dag de krant open slaan, zien we dat we wrange vruchten plukken van onze heerschappij over de aarde. Crisis. Behalve de stikstofcrisis, ook de klimaatcrisis, coronacrisis, vluchtelingcrisis en voedselcrisis. De wereld is ergens uit de bocht gevlogen. Wat doen we met dat waardevolle wat we in onze handen hebben gekregen? Om het tot een zegen te laten zijn?

Als we, zoals de arbeiders uit de gelijkenis, het grote niet kunnen doen, en het kleine niet willen doen, lopen we het risico dat we niets doen. Zoals De man die zijn geschonken talent begroef. Hij zag er de waarde niet van in om er iets goeds mee te doen. En hij werd niet gezegend. Want Wie er iets goeds mee doet, zal meer goeds ontvangen (matt 25:29). Tot zegen zijn en gezegend worden.

Dat is wat Jezus ons met deze gelijkenis wil leren; dat je je toevertrouwde talent, de schepping goed gebruikt, om er iets goeds mee te doen; met je hoofd en vanuit je hart mee doet. Om zo recht te doen aan boer, burger en de natuur. Tot zegen voor alles en iedereen. Want zijn we als afgezant van de Eigenaar niet allemaal een soort boer?

In die zin zijn wij, is ieder mens geroepen om boer te zijn om alles wat leeft te helpen floreren en te genieten van de oogst die dat oplevert. *Niet iedereen is boer, maar we eten wel*, luidt de slogan. We zijn geen tegenover of tegenpartij, maar we zijn allemaal verbonden met dezelfde aarde, vanwaaruit we zijn geschapen om alles wat leeft te helpen floreren, waarop 'alle zaaddragende planten en bomen op de aarde dat ons voedsel zal zijn' (gen 1: 30).

Hoe doen we recht aan gezamenlijke taak voor de schepping?  
Vanmorgen geen politiek pleidooi of een protest rede. Ook geen gedwongen keuze tussen boer of natuur. Maar een eerste verkenning vanuit Bijbels perspectief op schepping en onze opdracht.  
Een eerste verkenning in een serie zondagen waarin zgn. groene lezingen centraal staan. Vanuit de lezingen valt er licht op ons bestaan, de schepping en toekomst.

Vanuit de lezingen uit de Bijbel horen we hoe we als die gezegende mensen tot een zegen kunnen zijn voor al wat er op leeft en groeit. Zoals een Abraham, Jakob, Boaz en David ons voorgingen. Mensen die boerden vanuit een geloofsvertrouwen op God hun schepper en vanuit dat vertrouwen zorg droegen voor hun vee en naasten.

Om zoals Jezus ons voordeed en voor zegde als de Goede Herder; Te zorgen voor je naaste vanuit de liefde van God en voor je medemens en omgeving.  
En met de gelijkenis van vandaag je in handen gegeven talent goed met hoofd en vanuit je hart te gebruiken, je zegen zult ontvangen.  
En je hebt een keuze. Voor God, schepping en toekomst.  
Want Zegen ontvang je in het leven wanneer je echt luistert naar God en Hem recht doet.

Wij mensen zijn geroepen en in die zin zijn we zelf boeren om dat wat in onze handen is gelegd; de aarde met al wat erop leeft en groeit,  
*De schapen op de dijk, de koeien in de wei  
alles wat leeft in de natuur erbij:  
luchten vol vogels en zeeën vol vis  
al wat zijn weg door oceanen kiest*

Om af te sluiten met de woorden van lied 978, een lied over de schepping die aan God toebehoort, om

*Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
AMEN*